

Word ook  
vriend van ..



... omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, moeten we ons daarvoor blijven inzetten. De strijd voor vrijheid kostte en kost nog steeds mensenlevens. Daarom blijven wij herdenken om de vrijheid te kunnen vieren!  
**Frans Backhuijs**



*.....omdat het belangrijk is dat wij allen, maar vooral de jongeren die geen oorlog hebben meegemaakt, elk jaar even stilstaan bij hen die gevallen zijn voor onze vrijheid. Elk jaar eraan herinnerd worden, dat vrijheid helemaal niet vanzelfsprekend is.*

**Betsy de Keizer**



...omdat we daarmee het belang van herdenken en vieren onderschrijven. Met de ontwikkelingen in de wereld heeft dit nu een bijzondere lading. Ook wij dragen als organisatie het comité een warm hart toe en leveren een bijdrage als faciliterende en ondersteunende partij.  
**Ton Bothoff**



*...omdat als je ziet wat er nu in de wereld gebeurt, het zeker voor de toekomst heel erg belangrijk is en blijft om de jeugd te betrekken bij het herdenken op 4 mei en bij het vieren van onze vrijheid.*

**Hennie Monrooij**



*...omdat geen wapen krachtiger is dan muziek. Muziek troost, bemoedigt en verbindt. Laat muziek de oorlog beslechten en de vrede vieren. Laten we blijven herdenken.*

**Ariane Kop**

**JA, OOK IK WORD VRIEND EN MAAK NU MIJN BIJDRAGE VAN  
€ 19,45 of een ander (lager) bedrag OVER OP REKENING:  
NL13ABNA0596137397 t.n.v. Stichting Comité  
4 en 5 mei Nieuwegein. Vermeld daarbij uw  
naam, adres en mailadres.**